

ROTA DEĞİŞTİ

Uzak Doğu hayranlarının son gözdesi Siyam Körfezi'ndeki Samui Adası.

SEDA MEŞELİ ALLARD

Kimi onu Maldivler'de veya Karayipler'de arıyor. Kimiyse çok uzağa gitmeden yanı başımızdaki Akdeniz'de. Bazıları onun Pasifik'te saklandığı iddiasında. Yeryüzündeki cenneti bulmak -bilgi teknolojisindeki akıl almaz ilerlemelere rağmen- sanıldığı kadar kolay değil. Hele bir de cennet tasvirinizin ana teması hindistan cevizi ağaçlarıyla kaplı uzun sahiller ve turkuaz rengi bir denizse... Bense onun Güneydoğu Asya'nın ananas, 'durian', 'jackfruit' ve kıpkırmızı yemişi 'rambutan' gibi tropik meyve bahçelerinin arasında bir

yerlerde gizlendiğine neredeyse eminim. Tayland'ın batı kıyısındaki Surat Thani'den Samui Adası'na kalkan feribota ilk adımımı attığımda önemli biriyle ilk defa karşılaşacakmışçasına bir heyecan duyuyor, bir yandan da korkuyorum. Ya aradığım cennet orada değilse?

Sol tarafta, 100 kilometre karelik bir alanın üzerindeki 42 adadan oluşan Ang Thong Milli Parkı, Siyam Körfezi'nin turkuaz rengi sularında yükseliyor. Arkama baktığımda Surat Thani'nin Don Sak tarafındaki dik tepelerini seçiyorum hayal meyal. İyi haber, ana karadan bu kadar

uzaklaştıysak adaya neredeyse vardık demektir. Bir saat kırk beş dakika süren yolculuğum Samui'nin batısındaki Nathon Limanı'nda sona eriyor. Adanın üzerimde bıraktığı ilk izlenim biraz önce içimde oluşan korkuyu bir anda silip atıyor. Tipik bir Tay kasabasının etrafında hindistan cevizi ağaçları -ki bu meyvenin Samuililer için önemini daha sonra anlayacaktım- ile kaplı el değmemiş ormanlar ve katmanlı çatısıyla uzaktan manzaraya dahil olan deniz kenarındaki Budist tapınağı Wat Si Thaweeep. İşte adada beni bekleyen neye benzediğine dair, hiç de fena durmayan ipuçları!

FOTOGRAFLAR: XAVIER ALLARD

Adanın bir diğer yüzüyle tanışmak içinse biraz sabretmeliyim. Zira turizm meşalesinin dur durak bilmeksizin yandığı kısım, adanın batısı. "Samui, Tayland'ın Phuket'ten sonra ikinci büyük adası olmasına rağmen adayı yalnızca bir tek yol çevreliyor" diyor bana ada maceramda eşlik edecek, kendisi de bir adalı olan rehberim Nut. Yolda ilerlerken adanın geçirdiği değişime tanık oluyorum. Yavaş ritimli, kendi halinde bir Tay kasabasından, son derece lüks bir tatil -ve beraberinde renkli bir gece hayatı- vaat eden Chaweng ve Lamai'ye geçmek, rehberim Nut'un üstüne basa basa defalarca tekrar ettiği gibi 'Samui'de herkese göre bir şeyler olduğunun' kanıtı.

"Samui'ye ilk havaalanı 1989 yılında açıldı dolayısıyla havaalanına en yakın sahiller olan Chaweng ve 10 kilometre güneyindeki Lamai'nin Samui'nin ilk ünlü yerleri oluşu tesadüf değil" diyor Nut. Beş yıldızlı otellerin, Michelin yıldızlı restoranların, sabaha dek süren partilere ev sahipliği yapan açık hava barlarının, denizaltı dalış bürolarının ve 24 saatte bedenimize uygun ipek takımlar üreten terzilerin yan yana sıralı olduğu Chaweng ve Lamai sahilleri, Samui'nin 'yaşayan' kısmı.

"İlk sırt çantalı gezginler" diye söze

başlıyor Nut, "1971'de bir hindistan cevizi ağacından yapılmış bir kayıkla Bangkok'tan Samui'ye vardıklarında gördüklerine inanamamışlardı. Tabii ki o zamanlardaki Samui'nin görüntüsünü şimdikiyle karşılaştırmak imkansız. Göz kamaştıran bir doğa ve üzerinde yalnızca ahşap bungalovlar. Düşünebiliyor musun, tek bir otel bile bulmak mümkün değildi o zaman adada". Gelenlerin sahile kurdukları hamaklarda konakladıklarını da ekliyor sözlerine, Güney Taylandlılara özgü zarafetiyle anlatmaya devam eden Nut. "Hamaklarda geceleleyen turistlerden bu yana ziyaretçi sayısı da profili de çok değişti. Yılda 1 milyon kişi geliyor buraya" diyor. Yaşanan değişimin onu hala şaşırttığı yüz ifadesinden belli. Zira tıpkı Nut'un gibi birçok Samuili ailenin geçim kaynağı, çok değil yalnızca yirmi beş yıl önce hindistan cevizi ticaretiydi. 1990'larda bu durum tamamen değişti ve terzinin turizm tarafı gitgide ağır bastı. Ancak sanılmasın ki Samuililer bir zamanlar ada ekonomisine can veren o yüce ağaçlarını unuttular. Aksine ona olan minnetlerini adada hindistan cevizi ağacından yüksek yapılara izin vermemek hala gösteriyorlar.

Yine de adaya hindistan cevizi ağaçlarını aşan yükseklikten bakan-

Beyaz ve ince kumlu sahiliyle ünlü Choeng Mon Koyu.

Sahil boyunca pek çok masaj ustasına rastlayacaksınız (altta solda). Adanın her köşesinde Buda ve öğretisiyle karşılaşabilirsiniz (altta ortada ve altta sağda).





Yöresel el işlerinden kayıklarına ve tapınaklara kadar etrafta göreceğiniz her şey bir renk cümbüşü içinde...

ların olduğu kesin. Adanın kuzey köşesindeki Farn Adası'nın üzerinde yükselen -ve adanın ikon haline dönüşmüş- 'Phra Yai Tapınağı' üzerindeki 15 metrelik 'Büyük Buda', cüssesiyle ağaçlara meydan okuyor. Yüzünde huzur dolu bir ifadeyle denizi izleyen altın kaplı Buda'ya ulaşmak için iki adayı birbirine bağlayan geçitten geçiyorum. Tapınak kompleksinin içindeki meditasyon merkezinde karşılaştığım Budist rahip Tawatthai,

ardı ardına sorduğum soruları sakin havasını bozmadan ama bir o kadar da dikkatli dinliyor ve akıcı İngilizcesi ile yanıt veriyor. "Buda, çekici bir kadınla onu baştan çıkarmaya çalışan iblis Mara'nın çabalarını boşa çıkıyor bu oturuşuyla. İşte bu yüzden de bu oturuş şekline 'Mara' adını veriyoruz" diyor parmağıyla parıltısı göz alan Buda heykelini işaret ederek. "Çevresindeki çember ise nirvana yolunda öğrenilen Budist öğretileri, Dharma'yı sembolize

ediyor." Rahip, ben bakışlarımı Büyük Buda'ya çevirmişken sessizce arkasını dönüp kayboluyor.

Devasa Buda heykelini yakından görebilmek için mitolojik yılan Naga'yla sarılı dik basamaklı bir merdiveni çıkmayı göze almak gerekiyor. Büyük Buda'nın bulunduğu teras, onun en az on katı küçüklüğünde başka Buda'larla çevrili. Buda'nın çevresinde bir tur atmak, Buda'ların önlerini tütsü, çiçek ve tropik meyvelerle kuşatarak 'Sağlık, mutluluk ve bolluk' dilemek ve maden tepsi biçimindeki gonga tokmakla vurup derinden yayılan mistik sesle kendinden geçmek 'Büyük Buda'ya has ritüellerden.

Rehberim "Peki ya bir rahip mummyası görmeye ne dersin?" diye sorduğunda önce şaka yaptığımı zannediyorum. 1973 yılında meditasyon yaparken can veren ve o günden beri mummyası Khunaram Tapınağı'nda sergilenen rahip Luong Pordaeng'i gördüğümdeyse Nut'un bahsettiğinin ne kadar gerçek olduğunu anlıyorum. Beni ürpertiyle mummyaya bakarken gören tapınak görevlisi yanıma yaklaşıp -tapınağın kutsal havasını bozmamak adına- yavaşça kulağıma fısıldıyor: "Budist Taylar, ölümden korkmanın aksine onu hayattaki olay sırasının doğal bir parçası olarak görürler. Onlara göre ölüm daha iyi bir hayata doğma ve dolayısıyla nirvanaya bir adım daha yakınlaşma şansdır sadece..."

"Yeniden doğuş, nirvana, dhar-



Anantara Bo Phut Resort, Bill Bensley'in tasarladığı tropik bahçelerle çevrili bir mimari harikası.



ma..." Aklım, Budist kültürünün hayatıma kattığı kavramlarla meşgul, beyaz ve ince kumlu sahiliyle ünlü Choeng Mon Koyu'nda yürüyorum. Chaweng'e sadece 15 dakika mesafede oluşuna rağmen bu denli sessiz ve temiz kalışı takdire şayan. Ilık bir hava, deniz kokusu ve sakinlik... Samui'ye gelmeden aklıma koyduğum hayali gerçekleştirmek için daha iyi bir yer olamaz. Kendimi asırlık şifa bilgeliğini özümsemiş, hindistan cevizi yağı kokulu tecrübeli ellere teslim etmek için sabırsızlanıyorum. Pek fazla seçici olmaksızın, sahilde gözüme kestirdiğim minyon bir masaj ustasıyla bir saatliğine anlaşıyorum.

"Beş yıl önce ailemle beraber Bangkok'tan Samui'ye göç ettik. Tayland'taki birçok masajcı gibi ben de Bangkok'taki Po Tapınağı'nda öğrendim parmaklarımı en iyi nasıl kullanacağımı" diye hikayesinin bir kısmını benimle paylaşıyor May,

sırtımın en ağrılı yerlerine isabetli dokunuşlarla şifa verirken. İşinde uzman olduğu, hiçbir dokunuşunda tereddüt etmemesinden belli. May, yalnızca parmaklarını değil dirsek, diz ve hatta ayaklarını dahil ediyor masaja. "Doğu bilgeliğinden besleniyorum ancak bunun yanında öğrendiğim Batı tekniklerini de masajıma dahil ediyorum. Çalışırken aklımdan asla çıkarmadığım sözcük 'denge'. Çünkü kişi ancak duygusal, zihinsel ve fiziksel denge ile gerçek huzuru hissedebilir. Benim amacım ise kişiye kendi dengesine ulaşma yolculuğunda yardım etmek." Dalgaların sahile vuruşu May'in yumuşak sesine karışıyor, kaslarım iyiden iyiyeye gevşiyor. Bir saatin sonunda hissettiğim tarifsiz rahatlama ve huzur duygusu, yolculuk boyunca kendime verdiğim en güzel hediye olmaya aday.

Samui Adası'nda o kadar çok seçenek var ki bir şeyleri kaçırmış olma hissi peşimi bırakmıyor. Daha yapılacak onlarca aktivite, gezilecek bir sürü tapınak var sırada. Rehberim Nut, telaşlı halime tebessümle karşılık veriyor. Adasının üzerinde yarattığı etkidenden son derece memnun, beni teskin ediyor: "Mai pen rai!". Yani "Problem yok!". Bana kalırsa "Endişe etme, bir daha gelersin" anlamına da geliyor sözleri. Nut haklı, aradığım cenneti, Samui'yi buldum ya geriye yalnızca adaya bir başka sefer gelmek için uygun zamanı kollamak kalıyor. **F**



ADA ORTAMI

- * Tüm Tayland'da olduğu gibi Samui Adası'nda trafik soldan akıyor.
- * Adayı dilediğiniz gibi gezmenin en iyi yolu bir motosiklet kiralamak (fiyatlar günlük ortalama 10 dolardan başlıyor).
- * Tayland'ın para birimi Tayland Bahtı. Yaklaşık 30 Tayland Bahtı 1 dolara denk geliyor.
- * Samui Adası konaklamada lüksü arayanları cezbediyor. Banyan Tree, W Retreat, Four Seasons, InterContinental ve Le Meridien gibi Güneydoğu Asya'nın standardı en yüksek otelleri bu adayı lüks arayanların da gözdesi haline getiriyor.
- * Alışverişsiz yapamam diyorsanız rotanızı Chaweng'e çevirin. Uluslararası markaların çoğunu Chaweng'in merkezinde bulabilirsiniz. Chaweng'in yeni alışveriş merkezi Khun Chaweng ise üst segmentteki markalara ev sahipliği yapıyor.
- * Samui Adası'ndaki birçok restoranda geleneksel yemekleri tatmak mümkün. Tayland'ın acı biberi baş tacı etmiş mutfağıyla tatsız bir şekilde tanışmamak için yemeğinizde acı isteyip istemediğinizi siparişinizi verirken garsona belirtin.
- * Tay lezzetleri damak tadınıza uymuyorsa hiç endişelenmeyin. McDonald's (Chaweng'in merkezinde), KFC (Chaweng'deki Tesco Lotus Plaza'sında) ve Subway (Hem Chaweng hem de Lamai sahil yolunda) gibi zincir markalar imdadınıza yetişecek.
- * Taylar milli dinleri Budizm'e saygı duyulması konusunda oldukça hassas -ada halkının yüzde 95'i Budist. Adadaki tapınakların onlar için kutsal olduğunu aklınızdan çıkarmayın. -S.M.A.

Samui'nin Üç Güzeli

Bo Phut Resort ve Spa

Bo Phut Resort ve Spa'da konforun ve Tayland misafirperverliğinin en üst seviyesini deneyimleyebilirsiniz. Geleneksel Tay enstrümanı 'khim' eşliğinde egzotik Tay yemeklerini tadabileceğiniz lüks restoranı ve sunduğu yüksek kalitedeki spa hizmeti de mekanın ekstraları.

12/12 Tambol Bo Phut Amphur, Samui Adası, Surat Thani. bophutresort.com

Six Senses Samui

Okyanus ve ormanla çevrili gerçek lüksün ortasına düşmeye hazır mısınız? Dünyanın en meşhur spa'sına her gün uğramaktan kendinizi alama-yacağınız, en leziz Tay lezzetleriyle sizi şımartan bir restorana sahip Six Senses Samui, bitmesini hiç istemeyeceğiniz bir tatil vaat ediyor.

9/10 Moo 5, Baan Plai Laem, Bophut, Samui Adası, Surat Thani 84320. sixsenses.com

Anantara Bo Phut Resort ve Spa

Konforun ve Tayland misafirperverliğinin en üst seviyesini deneyimlemek istiyorsanız adresiniz Anantara Bo Phut Resort ve Spa olmalı. Siyam Körfezi'nin turkuaz rengi sularında çeşitli su sporlarını denemek, şık tasarımı büyük bir havuzun keyfini çıkarmak ya da Anantara'nın beyaz kumsalında özgürlüğünüzün tadını çıkarmak... Seçim tamamen size kalmış. Chaweng'in renkli gece hayatının ve kozmopolit 'balıkçı köyü'nün elinizin altında olması Anantara'yı cazip kılan diğer özellikler. Standart odalar dışında beş farklı suit kategorisine sahip otelde kişisel alanınızı rahatça koruyabileceğiniz kadar geniş mekanlar var. Adaya özel yerel yemeklerden ev yapımı İtalyan makarnalara kadar farklı lezzetleri kolayca bulabileceğiniz Anantara'da kendinize bir ziyafet sunmaya hazır olun. Her şey bir yana, Ayurveda öğretilerinin kullanıldığı spa'da kendinizi şımartmak için bile Anantara Bo Phut Resort ve Spa'yı tercih edebilirsiniz.

99 / 9 Bophut, Samui Adası, Surat Thani. anantara.com